



# Chanting to Paradise

Liederen over de dood als vriend en vijand

**zondag 6 november 15:00 uur**

In Het Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag

Marijke Groenendaal, sopraan - Jacob Engel, piano

Entree € 20 p.p. (€ 12,50 voor jeugd tot 18 jaar en studenten)

Toegang na reservering via  
[duo@engelgroenendaal.nl](mailto:duo@engelgroenendaal.nl)

# Chanting to Paradise

Op 2 november is het Allerzielen en gedenken we onze geliefden die er niet meer zijn.

Maar praten over de dood doen we niet graag.  
Gelukkig zijn er gedichten en muziek die ons dicht bij onze gevoelens over dood en verlies kunnen brengen.

Er zijn veel klassieke en moderne liederen over rouw en de vergankelijkheid van het leven, maar ook over liefdevolle herinneringen, en verlangen naar vrede en verlossing.

We hebben voor dit concert liederen uitgezocht die ons aan het denken zetten.

Is de dood oneindig verdriet of een bevrijding? Kwelling of verlossing?  
Verlang je ernaar of ben je er bang voor?  
Is het niet de dood die je de waarde van het leven laat zien?

Kom luisteren en (ge)denk met ons mee.

In Het Koorenhuis, Prinsegracht 27, 6 november 2022 – 15:00 uur.

Met liederen van o.m. Richard Strauss, Aaron Copland, Libby Larsen, Benjamin Britten, Franz Schubert en Gerald Finzi.

[www.engelgroenendaal.nl](http://www.engelgroenendaal.nl)

Het is vandaag Allerzielen.  
Je bent er niet meer  
maar ik zet een bloem op tafel  
je foto erbij  
en ik praat nog even met je  
over de liefde  
zoals vroeger.  
(naar Hermann von Gilm zu Rosenegg)